

## DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME | SPEAKING NOTES

### Ramadan en Navratan boodschap

---

Mijn moslim en hindoe broeders en zusters,

- Opnieuw maken we mee, dat twee hoogtijdagen van verschillende religiën, een aantal dagen achtereenvolgend, hun gebedsperiode hebben, en hun belijders in gebed gaan en vasten.
- Ramadan, is één van de vijf pijlers van de islam, het is een maand van vasten en het verrichten van extra gebeden.
- Aan de totale samenleving, maar in het bijzonder, onze moslimgemeenschap, wens ik in de eerste plaats:  
Mahe Ramadan Mubarak!
- Naast Ramadan, start vandaag ook de eerste periode van Navratri.
- Aan alle Hindoe broeders en zusters, wens ik, een Subh Navratri.
- De Ramadan is een belangrijke periode voor moslims.
- Een maand van spiritualiteit, offervaardigheid, gebed en heel veel zegen.
- Tijdens het vasten, weerhouden gelovigen zich, van voeding, drank en alle kwaadheden.
- Het vasten, dient als een vorm van zuivering van de ziel.

- In Suriname zijn wij, in de gelukkige omstandigheid, dat wij zowel blijdschap en leed, delen met elkaar.
- Zo ook ieder jaar tijdens de Ramadan.
- En ook tijdens de Navratri, waar wij de verering van de oerkracht, en de goddelijke steun beleven, die wij nodig hebben, om in goede gezondheid, kracht en voorspoed te leven.
- De Schepper, Allah, heeft ons in deze vastenperiode, de mogelijkheid gegeven, om volledig te profiteren van Zijn zegeningen en vrijgevigheid.
- Ma Durga, zal gedurende de negen nachten, van de Navratri, al het kwaad vernietigen, al onze demonen, zij is de beschermde moeder van ons allen, onze Godin.
- Vasten, leert ons niet alleen de moed, om ontberingen het hoofd te bieden, maar speelt ook een sleutelrol, bij het versterken van broederschap en waarachtigheid.
- Deze periode van vasten, kan gezien worden als een spirituele reis, waarbij het vasten en het gebed een zeer voorname plaats innemen.
- Het is mij een eer, om jaarlijks diverse moskeeën, tempels en gemeenschappen, overal in het land, te bezoeken, en daar de vreugde met elkaar te delen.
- Ook dit jaar, zullen wij deze traditie voortzetten.

- Het is van belang, dat wij in deze Ramadan en Navratri periode, kracht en energie putten, uit het geloof en doorgaan, met onze werkzaamheden op elk gebied.
- We leven nu in een tijd, met enorm veel uitdagingen, waarin de gemeenschap onder morele en financiële druk staat.
- Alleen door middel van eenheid, verbroedering en samenwerking, kunnen deze uitdagingen worden overwonnen.
- Als vader des vaderlands, wil ik iedereen aanmoedigen, om toenadering tot elkaar te zoeken, en de eenheid te bevorderen.
- Dit is ook de geest van alle religieën.
- Toenadering en eenheid, zullen zorgen voor een positieve ontwikkeling.
- Laten we de zegeningen van de Schepper, afsmeaken om het land Suriname te redden, door de economie weer op het juiste spoor te krijgen.
- Laten we het pad van destabilisatie verlaten, en samenbouwen aan een vreedzame natie, en daarvoor, hebben we iedereen nodig.
- Daarom, zijn we als regering gestart met een nationale dialoog, want dialoog is zeer verrijkend, we moeten goed naar elkaar luisteren, en van elkaar leren.

- We moeten partijen dichter bij elkaar brengen, en daarom zal ik als president, het pad van dialoog niet verlaten.
- Onze natie, bevindt zich in een zeer, lastige financiële positie, als gevolg van verschillende crises, zowel nationaal als internationaal, die onzekerheden veroorzaken.
- Ondanks die onzekerheden, zet de regering zich in, om ervoor te zorgen dat waar het nodig is, in te grijpen, om de samenleving te helpen.
- Daarom zijn wij als regering bezig, gerichte ondersteuning te geven, aan mensen met lage-inkomens.
- Laten onze gezamenlijke gebeden, gedurende deze perioden, een inspiratie zijn voor een nieuw tijdperk, en laten we samenwerken voor de veiligheid, waardigheid en welvaart van onze samenleving.
- Suriname heeft als land, een sterke reputatie van tolerantie, en is een voorbeeld van het vreedzaam naast elkaar bestaan van religies.
- Laten we dat zo behouden.
- De weg, die we als regering zijn ingeslagen, vereist solidariteit om tot succes te komen, voor land en volk.
- Moge deze heilige spirituele periode, heel veel kracht en zegen met zich meebrengen.
- Ik wens eenieder, een gezegende periode toe!

- Ramadan Kareem!
- Shubh Navratri!
- God zij met ons Suriname.

\*\*\*