

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME | SPEAKING NOTES

SREFIDENSI – 25 NOVEMBER 2022

- Vicepresident: **Ronnie Brunswijk en partner mevrouw Cairo,**
- First Lady: **Mellisa Santokhi,**
- Voorzitter van De Nationale Assemblee: **Marinus Bee,**
- Minister-President van Curaçao: **Gilmar Pisas,**
- Minister of Home Affairs of the Co-operative Republic of Guyana: **Brindley Benn,**
- Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao: **Sithee van Heydoorn,**
- Leden van de Raad van Ministers,
- Members of the Corps Diplomatique in Suriname,
- Leden van onze Hoge Colleges van Staat,
- Leden van van De Nationale Assemblee,
- Overige genodigden,
- Mi Lobi Sranan Brada nanga Sisa,

Een hele goedemiddag!

- Ik heet u van harte welkom, op deze **bijzondere** dag, voor **onze** Republiek.
- Vandaag, 25 november 1975, herdenken en vieren wij, onze 47^{ste} Onafhankelijkheidsdag
- Deze betrekkelijk, jonge Republiek, heeft reeds, een bewogen geschiedenis achter de rug.

- We komen van **ver**, van kolonie tot soevereine staat, gevolgd door een dictatuur, welke overging, in een hernieuwde democratie.
- In 1975, keken we allen uit, naar de positieve ontwikkelingen, die zouden komen, voor ons geliefd Suriname.
- Nu, 47 jaar later, staan wij, zelf aan het roer, met de kracht en zegen, van de Almachtige.
- En als leiders, moeten we ervoor zorgen, dat we **ons** volk leiden, op het pad van welzijn en welvaart, en dat wij, op **dat** pad, blijven.
- Een pad, dat vol uitdagingen kent, maar wel een goede eindbestemming heeft.
- Vanaf 1975, zijn er politieke- en sociaal-maatschappelijke leiders gekomen, en gegaan, die ons land, naar grotere hoogtes moesten stuwen.
- En ze hebben allemaal, hun best gedaan, **echter**, hebben sommige van deze leiders, daarin gefaald.
- Maar, zoals we in ons eigen leven, diepe dalen, en hoogtepunten kennen, kennen wij dat **ook**, van ons geliefd land Suriname.

- Maar, uiteindelijk heeft de veerkracht van ons volk, gezorgd, voor ons voortbestaan.
- Daarom, zeg ik vandaag hier, met trots, dat wij die momenten, van opoffering en beproeving van onze samenleving, moeten zien als leermomenten, momenten, die nodig waren, om tot inzicht te komen.
- En die, als ervaringen, moesten dienen, om te groeien, maar ook, om ons wijzer te maken, om ons bewuster te maken en om onze weerbaarheid en zelfstandigheid te versterken.
- Echter, zijn we er nog niet.
- En, we zijn er nog lang niet, waar, we **moeten** zijn.
- De ontwikkelingen zijn enigszins gestagneerd, door enkele donkere dagen, die wij, vooral gelijk na de onafhankelijkheid, van ons geliefd land Suriname, gehad hebben, maar ook door momenten van onbehoorlijk bestuur.
- Maar vol trots, en hoop, mag ik u garanderen, dat wij dit land, zullen stuwen, samen zullen stuwen, naar waar het wezen moet.
- Anderen spreken van verloren dromen, maar ik zie het anders.

- Ik zie een land, dat met vallen en opstaan, **overeind** is gebleven, en volwassenheid heeft verworven.
- Een land, dat zijn eigenwaarde heeft gevonden, zijn Surinaamse identiteit heeft ontwikkeld, en haar natie heeft versterkt.
- Een land, dat zijn plek heeft verworven, in de rij der naties, in de wereld.
- Als regering, werken we dag en nacht, aan de ontwikkeling van dit prachtig Suriname, aan de verdere versterking van de natie.
- Wij staan continu in dialoog, met alle actoren, die deel uitmaken van dit grondgebied, de vakbonden, het bedrijfsleven, de verpleging, politie, militair en andere groeperingen.
- En, dat **wij** vandaag hier staan, is niet zomaar.
- Wij hebben, dat te danken, aan onze voorouders, die veel offers hebben gebracht.
- Vanaf de periode, van slavernij, contractarbeid, tot en met de militaire periode.....
- Sommigen hebben zelf hun leven gegeven, in strijd voor onze natie.

- Laten de nabestaanden, wij dus, aangeven, dat die offers, niet voor niets, zijn geweest.
- Laten we hen troosten, met onze daden, door hun strijd voort te zetten, en hun dromen waar te maken.
- Laten wij samen, schouder aan schouder, werken voor ons geliefd Suriname, zodat zij ook zien, dat hun nazaten, de strijd voortzetten, voor de volgende generatie.
- En ik ben trots, dat vanaf mijn aantreden, er gehoor is gegeven, aan het **samen** bouwen aan onze natie, met betrokkenheid van een ieder.
- Maar het kan beter!
- Beter door een ieder.
- Beter ook door mijn Regering.
- Beter, ook door mij!
- Daarom heb ik mezelf, sinds 2020, gecommitteerd, om ons land Suriname, tot een beter, leefbaar, gelukkig en gezond Suriname te maken, en daaraan zal ik mij houden.
- Ik wens voorspoed, rust **en** vrede voor dit land.
- Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij.

- Wij moeten elkaar dankbaar zijn, voor het behouden van rust en vrede, maar ook nog, dat we er zijn, voor elkaar.
- Maar, ook **dat**, kan beter en sterker.
- Vandaag, op de dag, van de 47^{ste} herdenking en viering, van onze onafhankelijkheid, wil ik uit mijn hart, de bevestiging uitspreken, dat wij dit mooi, geliefd, prachtig land Suriname, zullen redden.
- We zullen dag en nacht werken voor elke Surinamer, van deze en toekomstige generaties.
- We zijn, goed, op weg.
- Een weg die wij afleggen, met voortdurend gebed en bescherming van onze Schepper.
- En ik weet, dat het voor velen, soms niet zo lijkt, maar na een hele lange tijd, betalen we als land, weer onze schulden af.
- We hebben onze grootste schulden kunnen herschikken.
- We zijn internationaal, weer gekend en erkend.
- We hebben ons begrotingstekort rond de internationale norm gebracht.
- Vertrouwen is terug, en groeit gestadig.
- We hebben negatieve economische groei, omgezet tot positieve groei.

- We hebben een negatieve financiële kas, positief gemaakt.
- Onze internationale reserve is van nul naar boven de 1 miljard US-dollar.
- Maar, waar de wereld, het slachtoffer is geworden, van de oorlog in Ukraine, en is getroffen is door de oliecrisis, voedselcrisis, klimaatcrisis, en de nasleep van de Covid-19 pandemie, voelen wij het, als relatief klein land, met onze financiële crisis, het **extra**.
- Ook hier, zullen wij als regering, verandering in moesten brengen, hetgeen wij ook doen met ons hervormingsbeleid; ons ombuigingsbeleid.
- Maar, zoals ik zei, we moeten leren van ons verleden, dus gaan wij geen leningen aangaan, die zwaar zullen gaan tillen, voor onze kinderen + ons nageslacht.
- Wij moeten, juist, een beter land achterlaten voor onze kinderen, en onze kindskinderen.
- En hiervoor hebben wij, alle kansen, in ons vruchtbaar grondgebied, onze diversiteit; onze carbon negatieve status, als groenste land, van de wereld; onze biodiversiteit, onze oil & gas, onze culinair, onze culturele en religieuze diversiteit, en verdraagzaamheid, onze rijke natuurlijke hulpbronnen, en onze talentvolle jeugd.

- Ja, dat zijn de ingrediënten, voor een duurzame ontwikkeling, van ons land.
- En dat, kunnen wij alleen, **samen** realiseren, met vaderlandsliefde en nationale trots, maar ook door hard te werken.
- Zoals het wezen moet, zij aan zij, schouder aan schouder, hand in hand, zullen wij verder moeten stuwen.
- Verder moeten werken, voor de volgende generaties, die straks trots op ons mogen zijn, wat voor hen is achtergelaten, met gado lek oe fesi mang.

Sranan man nanga uma,
Broeders en zusters,

- Gefeliciteerd, met ons 47 jaar staatskundige onafhankelijkheid.
- Mi wiens yu allamalla, **wan swit srefidensi!**
- Leve Suriname!
- Big up Sranan!
- Ik dank u en God Bless You All!
