

Broeders en Zusters,

Goedenavond,

- Ik heet u allen van harte welkom, hier, in de achtertuin van het presidentieel paleis, in het kader van de gebedsdienst, ter herdenking van de dag der verbroedering en eenheid.
- Het draagt de geest, waarom we hier allen zijn.
- De eenheid in verscheidenheid; een natuurlijk gegeven, om harmonisch te zijn, te midden van vele verschillen, op het eerste gezicht!
- De gele ster, in onze vlag, brengt ook tot uiting, de eenheid, en daardoor kunnen we een gouden toekomst bouwen.
- Ons volkslied, sluit heel goed aan, op deze gedachtegoed: de gouden toekomst van Suriname,
- Op 21 september jongstleden, hebben wij drie markante dagen herdacht:
 - o Nationale Dag van Verbroedering en Eenheid;
 - o De 106e geboortedag van de medeoprichter, tevens eerste voorzitter van de VHP, Jagernath Lachmon; en
 - o De Verenigde Naties Internationale Dag van Vrede.
- Vandaag, blijf ik even stilstaan bij de betekenis van deze drie dagen, en dat doe ik gezamenlijk met u, met een gebedsdienst.

- Ik heb de afgelopen week, deze toon ook gehoord tijdens, de algemene vergadering van de Verenigde Naties, en die ik toegesproken heb.
- Ik heb ook, tal van bilaterale en multilaterale ontmoetingen, gehad, met regeringsleiders, waarbij nogmaals de wereldvrede en solidariteit onder andere aan de orde kwam.
- De rode draad, in dit alles, was toch wel, de uitdagingen bespreken, waarmee de wereld heden ten dage wordt geconfronteerd.
- Uitdagingen, die hebben gezorgd voor ernstige crises, in de wereld, die door werken naar het economisch, financieel, maatschappelijk, cultureel en humanitair gebied.
- Deze crises hebben gemaakt, dat duurzame ontwikkeling, van vooral, de kleinere en armere landen, is gestagneerd, naar de financiële en schuldencrises.
- En dat merken we, heden ten dage, in Suriname.
- Daarom heb ik mij daar sterk gemaakt, voor ons geliefd land, voor u.
- We kunnen dit niet alleen, we hebben hulp nodig, en precies deze noodkreet, heb ik in de Verenigde Staten van America ook uitgesproken, op het hoogste niveau.

- En met succes!
- Het IMF is bereid te onderhandelen, en het herstelplan door ons geïnitieerd, te herzien.
- IDB is ook bereid haar financiële bijstand aan te passen, naar meer volksgericht beleid, om verlichting te brengen in de samenleving, voor jullie, het volk van Suriname, voor de mensen, die het moeilijk hebben.
- En wanneer je dan aanwezig bent op de Verenigde Naties, en de toespraken van andere wereldleiders hebt beluisterd, dan trek je de conclusie, dat onderlinge strijd en verdeeldheid niemand ten goede zal komen.
- De gehele wereld ervaart dit, en daarom is het juist nu, dat ik op het hoogste niveau heb aangegeven, dat het nu tijd is, voor solidariteit, eenheid, broederschap en internationale samenwerking.
- Together, **we can**, together **we will**, together **we have to**, and together **we are stronger!**
- Samen, kunnen we, samen zullen we, samen moeten we, en samen zijn we sterker!
- Dat waren mijn slotwoorden, tijdens mijn toespraak, op de Verenigde Naties, afgelopen woensdag.

Broeders en Zusters,

- Waar er in de wereld nu oorlog is, zijn wij hier in grote tallen aanwezig, voor de verbroedering en eenheid.
- Daarom is de dag van verbroedering en eenheid, een zeer belangrijke dag.
- Door gebed, vragen om Gods bescherming, voor geloof, voor hoop en van liefde.
- Een dag, die dankzij, wijlen mr. Jagernath Lachmon, samen met een andere grote zoon van Suriname, Jopie Pengel, heeft **Papa Lach**, zoals onder ons bekend, inhoud gegeven aan het concept van verbroedering, en is deze dag uitgeroepen op 21 september 2020.
- Het begon als verbroedering, tussen onze bevolkingsgroepen, verbroedering tussen politieke partijen, verbroedering, om de onafhankelijkheid mogelijk te maken, verbroedering, om van een militair regime, weer te democratiseren, uiteraard samen met andere leiders.
- Hedendaags, gaat het om de verbroedering structureel inhoud te geven, nationaal naar alle groepen toe.
- Deze regering streeft naar een samenleving, die fundamenteel gebaseerd is, op de universele rechten van de mens, die zijn gekenmerkt door welvaart, welzijn en gelijke kansen voor iedereen, waarin alle randvoorwaarden, voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling aanwezig zijn.

- In dat kader, zullen wij een klimaat van rust en vrede moeten bevorderen en waarborgen.

Broeders en Zusters,

- Onze multiculturele, multi-etnische gemeenschap, vereist, dat we met respect, met elkaars opvattingen, omgaan.
- De cultuurachtergronden, moeten elkaar de ruimte geven, om een ieders eigen religieuze maatschappelijke en culturele waarden, persoonlijk te beleven.
- We hebben nu juist, die verbroedering nodig, dat alle Surinamers elkaar ondersteunen, zij aan zij, schouder aan schouder, dat wij ons afhouden van wat ons verdeeld houdt, en dat wij ons samen richten, op wat ons bindt!
- We zijn één in geest, woord en daden, kinderen van God, Wi na Wan!
- Daarom, roep ik vaker op, 'samen', om de eenheid onder de Surinaamse bevolking tot een echte beleving te maken, en om eendrachtig te werken, aan de opbouw, van ons mooi land.
- Echter, moeten we extra rekening houden, met de mondiale crisis, die ons in haar greep houdt.
- Wat we wel kunnen doen, is dat we kijken, wat we zelf hebben, en alle mogelijkheden daarbinnen benutten, en dus de weg van eigen lokale aanpak, prioriteit geven met creatieve intelligentie en ethical thinking.
- Daarom, ga ik door, om samen met u, door te gaan, om te werken aan de meest kortetermijnoplossingen, voor de

acute zaken, terwijl simultaan gewerkt zal worden, aan de middellange en lange termijn doelen.

- Suriname, gaat nu door heel moeilijke tijden heen.
- Niet alleen Suriname, maar de wereld gaat gebukt, onder omstandigheden, die tot nog toe ongekend zijn.
- Elk moment van de dag, wordt je bestormd met problemen, die niet zo een twee drie op te lossen zijn.
- Geen eenvoudige taak, maar vanuit de stilte, kunnen wij de kracht putten, om elk probleem op te lossen.
- De stilte en gebed, die ons de oplossingen bieden en gebed, wanneer wij daadwerkelijk, een oplossing willen, die het algemeen belang dient.
- Ja het Surinaams belang!
- Het Surinaams belang: goed onderwijs, goede gezondheidszorg, betaalbare energie en water, toegankelijkheid tot alle sociale basisvoorzieningen, een goede veiligheid en een gebalanceerd gezinsleven.
- Nu velen een gevoel, van onbehagen hebben, als gevolg van alles wat niet goed gaat, laat mij nu toch voor het moment stilstaan, bij het woord verbroedering.
- **Verbroedering**, verbindt elkaar, via het hart, dat is de enige manier, om elkaar te begrijpen als mens

- **Verbroedering**, is gelijk aan **vereende** kracht, dat geeft moed, om door te gaan, onder de moeilijkste omstandigheden, zoals wij dat allen ervaren.
- **Verbroedering**, zorgt voor een **vreedzaam** leven, door met elkaar te blijven praten, over hoe wij de gemeenschappelijke problemen kunnen oplossen, zullen wij samen in staat zijn, sneller uit het dal, waar we nu zijn, **te klimmen**.
- Als land gaan we bepaalde tradities, in de partij politiek, vaarwel moeten zeggen, om de komende generatie, een duurzamer bestaan te geven, voor alle Surinamers.
- We gaan op grassroots level, moeten gaan werken, aan die sociaal maatschappelijke aspecten, die elke burger pijn geeft.
- Wij allen verdienen een beter bestaan, met al onze rijke natuurlijke hulpbronnen en menselijke kracht.
- Laten we allen gaan, voor de taal van het hart, en die kwaliteiten, die van ons zijn, **gebruiken**, om uit de diepe dal, waarin we zijn, eruit te kruipen.
- Denk aan dienstbaarheid, tolerantie, compassie, wijsheid, opofferingsgezindheid, dankbaarheid, liefde en respect voor elkaar en humility.
- Op die manier, heeft verbroedering en eenheid, de beste kans van slagen, bij ons.
- We moeten streven, naar versterking van onze natievorming.

- Laten we aandacht schenken, aan de symbolen van onze natie, zoals de taal, de cultuur uitingsvormen, de vlag, de normen en waarden, de liederen en mythische verhalen.
- Laten we deze symbolen goed begrijpen, en het identificeren aan Surinamer zijn.
- Laten wij, versterken wat ons bindt.
- De etnische, culturele, en religieuze scheidingslijnen, zijn onze bindlijnen.

Broeders en Zusters,

- Denk aan het gevoel, van collectieve identiteit, dat door contact tussen mensen, steeds sterker en uitgebreider is geworden.
- Dit saamhorigheidsgevoel, dient al bij schoolgaande kinderen, aangewakkerd te worden.
- Het zorgt voor geborgenheid en veiligheid.
- De regering laat zich graag adviseren, hoe we natievorming kunnen stimuleren, en verder versterken.
- Een natie, gericht op welzijn en welvaart, voor Surinamers, en door Surinamers.
- Ik ben opgegroeid in dit mooi land.
- En ik ken mijn land.

- Er is een aardige “melting pot”, een diversiteit aan religie, die allemaal vreedzaam naast elkaar leven, elkaar tolereren, en respect hebben voor elkaar.
- Onze verschillende nationale feestdagen, die zorgen voor een enorme verbroedering, onder de Suriname bevolking, waarbij ook de kinderen opgroeien, met respect voor elkaars religie.
- Karakteristiek, voor de Surinaamse bevolking is, dat al deze culturen, bovendien met elkaar gemengd zijn.
- Maar we moeten meer doen, meer samen doen.
- Ik wil samen met jullie, een Surinaamse natie achterlaten, die elkaar begrijpt, en elkaar stimuleert, en elkaar complementeert, elkaar respecteert, elkaar liefheeft, elkaar ondersteunt en waardeert.
- Er ligt veel werk voor de regering, en ons allemaal, ik doe wederom het beroep aan u, help ons daarbij.
- Op internationaal niveau, heb ik de samenwerking gevraagd, ben ik de samenwerking aangegaan, en heb ik ook hulp gevraagd.
- Laten, wij dit ook op nationaal niveau doen.
- In plaats van elkaar te trekken naar onder, elkaar negatief neer te zetten, laten we de positieve kanten belichten, en elkaar optrekken, naar ongekende hoogtes.

- Daarom, gaan we de politiek van etnische verdeeldheid **inruilen**, voor een beleid, dat gericht is op verbondenheid en solidariteit.
- Te starten, vanaf vandaag!
- Mag ik een ieder, heel Suriname, feliciteren met deze dag.
- Ik dank de eerwaarde geestelijken, voor het uitspreken van erkentelijkheid aan de Almachtige, voor de zegeningen, die wij als samenleving, de afgelopen jaren heb mogen ontvangen, maar ook het verzoek aan de Almachtige, voor kracht, wijsheid en standvastigheid.
- Ik dank een ieder, die deze dag, tot een succes hebben gemaakt.
- Ik dank een ieder, die van de verschillende districten zijn gekomen.
- Als vader des vaderlands, zal ik er alles aan blijven doen, om deze verbroedering te begeleiden, en tot een **succes** te maken, voor ons allemaal.
- Samen leven, samen plannen, samen uitvoeren, samen groeien, samen succes boeken.
- Samen staan we sterker!
- God zegenen u, en ons geliefd Suriname, pe gado de wi fesi mang.

- Thank you, GOD bless you all!
